



*Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij
van haar mochten ontvangen,
melden wij u het beengaan van*

Mevrouw

Yolande Verfaille

Weduwe van
de Heer Michel Verstraete († 15.12.1989)

Geboren te Harelbeke op 25 juli 1922
en overleden te Kortrijk op 21 januari 2013

Gesterkt door het H.-Sacrament der Zieken

Lid van OKRA

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de St.-Michielskerk te Kuurne (centrum)

op zaterdag 26 januari 2013 om 10 uur

Mevrouw Yolande Verfaille zal in familiale kring te rust gelegd worden
op het kerkhof van Kuurne

Wij komen samen in de kerk om 9.45 uur

De gebedswake wordt gebeden in de kapel van het
Rusthuis H.-Familie, Gasthuisstraat 24 te Kuurne
op vrijdag 25 januari 2013 om 16.30 uur

Er is gelegenheid tot een laatste rouwgroet in het Funerarium Vanwynsberghe,
St.-Michielsweg 11 te Kuurne van 16.00 tot 18.30 uur.

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Dit melden u met droefheid:

Haar kinderen en kleinkinderen:

Renaat en Martine GLORIEUX-VERSTRAETE
Tom GLORIEUX
Thijs GLORIEUX

Mark en Gudrun Verstraete-Vercaemst
Sander VERSTRAETE en Elien
Fran VERSTRAETE en Karel
Maud VERSTRAETE en Tom

Haar zus:

Isabella VERFAILLE

Haar aanverwante families :

VERFAILLE-ROOSE
VERSTRAETE-DE BAERE

Met oprechte dank aan :

Haar huisarts Dr. K. Dewaele.

E.H.Paul Mol, Aalmoezenier.

De directie, de eerwaarde zusters, het personeel en haar vriendenkring van het
rusthuis H-Familie.

De directie en personeel van het Woon- en Zorgcentrum E.Carpentier.

Rouwbetuygingen kunnen verstuurd worden naar:

Uitvaart Vanwynsberghe

T.a.v de familie Verstraete-Verfaille

St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Aan onze liefde werd ontnomen

Mevrouw

Yolande Verfaillé

*zoals een bloem haar kelk sluit
na het laatste zonnelicht,
zo ben je van ons heengegaan
zo zacht, zo stil, zo vederlicht*